

'Ik heb een dambord in mijn hoofd'

In Hemd van het Lijf portretteren we noordelijke sporters op een bijzondere wijze. Ze worden op de gevoelige plaat vastgelegd door fotograaf Ewoud Broeksma. Deze keer richtte hij de lens op dammer Roel Boomstra.

Door Harm Vonk



Naam: Roel Pjotr Boomstra. Toen ik werd geboren, woonden m'n ouders in Oekraïne vanwege mijn

vaders werk voor een telefoonbedrijf. Pjotr is afgeleid van Pieter, de tweede naam van m'n vader

Geboortedatum: 9 maart 1993

Geboorteplaats: Utrecht

Woonplaats: Emmen

Studie: Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen

Familie: Mijn vader Henk is overleden. Zelf kon hij niet dammen, maar hij was wel bezig met een computerprogramma. Mijn moeder Annemieke is van plan te gaan tennissen, maar ik moet het nog zien. Age, mijn broertje, is wel sportief, maar hij hoeft nooit te winnen. We zijn daarin tegenovergesteld; bij alles wat ik doe, wil ik winnen

Burgerlijke staat: Single. Ik ben haar nog niet tegengekomen, ben ook best druk. Ik volg niet veel colleges, dus dat is ook niet erg handig. Bovendien is natuurkunde een studie met weinig vrouwen en is dammen een echte mannen-sport. Tsja

Hoogtepunt: De derde plaats op het afgelopen WK. Het WK is het allergrootste toernooi en ik liet zien dat ik tot de top behoorde én op het juiste moment presteerde. Mijn ambitie blijft om wereldkampioen te worden. Ik ben dichtbij, maar juist daarom is er nog een lange weg te gaan. De kampioen weet elke keer nog iets extra's te toveren en ik weet niet wat dat is

Dieptepunt: Ik was vorig jaar overtraand, zat in de put. Feit was dat ik nergens meer zin in had. Ik wist dat ik dammen leuk vond, maar voelde het niet meer. Die tijd was niet leuk en dat is een understatement. In het begin dacht ik: volgende week is het wel weer over, maar dat was niet zo. Ik heb altijd het geloof gehad dat het weer goed zou komen en met dank aan de juiste mensen om me heen is dat ook gelukt



▲ **Roel Boomstra: "Bij alles wat ik doe, wil ik winnen."**

Foto: Ewoud Broeksma

Favoriete vakantie: Ik hou heel erg van zee en strand, dus ik ga naar het zuiden. We spelen jaarlijks een toernooi in Salou. Dat staat bekend als drinkplaats, maar ik vind het daar wel mooi, hoewel ik niet van het uitgaan ben

Kun je zonder dambord? Ze kunnen wel zeggen dat het dambord niet mee mag, maar ik heb een dambord in mijn hoofd. Daar-

op kan ik partijen spelen. Je kunt het van de buitenkant niet zien, maar je merkt het wel, want ik kan niet een gesprek voeren en dammen tegelijk

Wie zou je graag ontmoeten? Ik heb heel erg interesse in topsporters in andere takken van sport, dus het zal Roger Federer worden. Ik zou hem vragen wat hij allemaal heeft gedaan om zo lang te domineren

Is dammen sport of spel? Dat hangt van de definitie af die je hanteert. Het is competitief aan

de top, het is aangesloten bij het NOC en we steken er veel tijd in. Wat dat betreft wel. Maar als je definitie is dat er fysieke inspanning moet zijn, dan niet

Wat zou de titel zijn van jouw boek? Je denkt al snel aan *De 50 beste partijen van Roel Boomstra*. Een dammer wordt gekarakteriseerd door zijn partijen. Een biografie zoals die van Jannes van der Wal? Hmm, dat is niet mijn doel
Wat is je laatst gelezen boek? Nu wordt het een beetje stereotiep, want dat is *Alles over getal-*

len, met allemaal wiskundewetjes. Zo blijven mensen denken dat dammers wiskundenerds zijn... Ik vind dat dammen het stoffige imago kwijt moet; dat het een sport van oude mannetjes is, is een misvatting. Het is goed dat dammen dus op deze manier in het nieuws komt. Dat zie ik dus ook een beetje als mijn taak
Wat vond je van de fotosessie? Zoiets had ik nog nooit eerder gedaan. Het was leuk

🐦 @HarmVonc